



ISHØJ KULTURSKOLE

Vejledalen 9, Ishøj · Tlf. 4357 6060 · ishojkulturskole.dk

KULTURPAKKEN

DEN MUSIKALSKE EVENTYRSKOV

ISHØJ KULTURSKOLE

FOR DE 3-4 ÅRIGE



Hej

I skal deltage i Den Musikalske Eventyrskov på Ishøj Kulturskole. For at både pædagoger, børn og underviser får den bedste oplevelse, har vi skrevet denne folder til jer.

HISTORIEN I DEN MUSIKALSKE EVENTYRSKOV

Historien handler om en heks, som bor i en eventyrskov. Det er en god heks, og hun kan lide at lave heksedik og trylle børn om til dyr, frøer, sommerfugle eller andet.

For at komme hen til heksen skal vi bl.a. over en å og hen til en sø. Undervejs leger vi forskellige lege, synger sange, siger remser, danser og samler ting, som vi skal have med til heksen.

Til at starte med skal I først igennem en smuk 'ildport', hvor børnene guides hen til et samlingssted med 'sten'. Her får de fortalt historien, så de ved, hvad der skal ske og er lidt forberedt.

VARIGHED: Ca. 50 min.

STED: Ishøj Kulturskole, Vejledalen 9, lokale 4

TIDSPUNKT: Jeres institution har booket sig ind til tidspunkter – tjek disse.

DELTAGER ANTAL: Max. 12 børn pr. workshop



Den Musikalske Eventyrskov er
en del af Ishøj Kommunes Kulturpakker

FORBEREDELSE AF BØRNENE

Det er vigtigt, at I har forberedt børnene, så de ved, hvad der skal foregå. – At de skal en tur i Eventyrskoven med Hanne, hvor de skal synge og lege. Måske kan I også kan snakke med dem om, at hekse både kan være gode og onde, men i Den Musikalske Eventyrskov skal de møde en god heks :-)

PRAKTISK PÅ SELVE DAGEN

Kom 15 min. før det aftalte tidspunkt, så børnene kan få overtøj og sko af inden – samt tisset af. Der er knager ude på gangen, hvor I kan hænge overtøjet. Midt på gangen er der flere borde og stole, hvor I kan sidde og vente, så henter Hanne jer dér.

UNDER SELVE WORKSHOPPEN

Som pædagoger er I en meget vigtig del af workshoppen for, at det bliver en god oplevelse for alle.

Det er derfor vigtigt, at I deltager aktivt og opmuntrer børnene til også at deltage. – De ser hvad I gør, og jeres entusiasme vil smitte af på dem. Så, når Hanne synger, og børnene f.eks. skal klappe, trampe, strække arme mm., så gå gerne "forrest" og invitér børnene med.

I kender børnene, så hjælp dem også undervejs med den gode adfærd, så alle børn er trygge og har det godt.

BAGEFTER

I er velkommen til at tage frokost med og spise den på kulturskolen bagefter.